

Samsø 2019

For hvem ved hvilken gang, tager vi til Samsø på den 1. efterårstur. Holdet er sat af de sædvanlige, denne gang nyder jeg det privilegie at dele bil med Henning. Jeg har glædet mig ganske særligt til denne tur, dels fordi man kender Samsø rimeligt godt efter nogle ture til "Øen midt i Danmark", dels fordi at Samsø bare er en dejlig ø med lidt af det hele, åbne kyster og inderfjorde, så der er altså plads til at fiske under næsten alle forhold.



Nørre skiftet senere omdøbt til Snøre skiftet

Velankommen og indkvarteret i vores hus i Ballen, bliver Nørre skiftet den første plads vi prøver. Pladsen bliver lidt drillende omdøbt til snøreskiftet da Henning får et snøre havari på hjulet. Pladsen giver os ikke rigtigt mere end at vi er kommet i gang med fiskeriet, og den friske luft. Hjem til huset, en øl på terrassen og de øvrige indfinder sig. Vi tænder grillen, der er gået DRENG i mad indkøberne 600 grams bøffer, en pr. snude. Størrelsen er helt klart bøffernes største kvalitet.

Fredag morgen tager Henning og undertegnede til Vestborg fyr den hårde vind fra SØ lukker østsiden af øen ned.



Henning i høj sø på sydsiden af Vestborg

Vi giver Vestborg en god chance men det giver ikke det ønskede resultat.



Vestborg oprindeligt opført af Valdemar Atterdag, fyret er senere opført på resterne af borgvoldene.



Grydenæs lokker os på langfart

Om eftermiddagen prøver vi kysten syd for Koldby kås, vi har ikke rigtigt kontakt med fisk, men pladsen ligner noget der skal have endnu et forsøg, desuden er der mulighed for at gå ned til Grydenæs.

Lørdag starter vi ved Koldby og vandrer sydpå, men der er kommet et par fluefiskere i vejen, på det stræk vi vil fiske på. Så det lange ben sættes foran, jeg vil på Grydenæs, men bliver bremset af et stræk der ser lidt for lokkende ud til bare lige at passere uden at give det en chance. Nogle kast senere har den lille grønne salty gjort det igen og igen, det er fisk omkring målet og jeg rigger om til bombada det skal lige prøves nu her er fisk. Endnu en blank bombe og en 52 cm's farvet fisk genudsættes. Inden jeg fornemmer at fiskene er passeret, eller har luret, at det der kommer farende forbi dem, er ikke mad.



Kysten ved Koldby Kås med et par fluefiskere i vejen.

Jeg går videre mod Grydenæs,



Vestborg fyr set fra Grydenæs.

pladsen ved fyret, netop som jeg kommer halsende op gennem mark skellet og klokken falder i slag. Vi drager hjem forbi noget frokost inden fiskeriet genoptages ved Vestborg fyr, vi prøver noget modvind efter storvildt på sydkysten, men fiskene ved ikke at det er her det sker og vi lukker og slukker i høje bølger og grumset vand uden fisk.



Henning er dog kommet mig i forkøbet medens jeg har fumlet med fisk, men uden held, jeg vil da også lige prøve. Da revet er fisket af, aftaler jeg med Henning at han samler mig op ved Vestborg fyr, det er det lille ord timing, Henning ruller ind på P