

Klubtur til Lyø den 8 – 12. maj 2013

Torsdag morgen ved halv 10 tiden mødtes Søren C., Richard, Knudsen og jeg ved færgen i Fåborg. Foran os lå 3 potentielt gode fiskedage på Lyø. Optimismen var i top, selvom sidste års tur grundet vejret rent fiskemæssigt var en noget sløj omgang.

Bo og Jacob var allerede i gang med fiskeriet efter overfart med morgenfærgen og en sms om, hvorvidt de var rendt i fisk resulterede i et kort svar: ja. Så var spændingen da fuldt ud bevaret.

Vel ankommet til øen via den nye færge kørte vi til feriehuset lidt nord-øst for Pelle Grund, se nedenstående kort.



Bo og Jacob fiskede nedenfor huset mod vest i retning af Pelle Grund og snart sluttede vi os til dem.

Eftermiddagen gav Søren et par måls fisk og senere, da vi senere nåede ud til Bo og Jacob kunne de berette, at de allerede havde landet hhv. 5 og 3 havørreder omkring målet samt et par hornfisk. Bedre start kunne vi ikke ønske os.

Til aftenfiskeriet delte vi os lidt op. Knudsen og jeg tog til Klokkeøre, mens de øvrige fortsatte fiskeriet ud mod og på Pelles Grund.

Aftenfiskeriet ved Klokkeøre gav en dejlig time med flere hug, fisk på krogen samt 2 havørreder på hhv. 47 og 49 cm på land. Fiskene var i god kondition og sprang af vandet flere gange efter krogningen.



Havørred på 49 cm fra Klokkeøre torsdag aften.

Fredag sluttede Torben sig til holdet og formiddags turene gik til hhv. Pelles Grund og Det ny Land, som Knudsen havde "opdaget" på sidste års tur.



Klokkeøre og Knudsen med fisk på krogen.

Hele strækket ud til spidsen er et lavvandet sandet område, der alene gemte på en hornfisk, mens der ude på spidsen er en revle og et større område med blæretang, der skulle vise sig at indeholde flere havørreder. Først fik Henning en måls fisk, som blev genudsat og senere fik Knudsen en fisk på omkring et par kilo på krogen. Fisken valgte desværre at springe af inden land, men var af vandet flere gange. Videoen var fremme, men klippet endte med et "for helvede Knudsen", så den har vi af hensyn til klubbens renommé udeladt.

Formiddagen bød på flere hug og der blev set springende fisk, men desværre ikke flere fisk på land.

Om aftenen gik turene hhv. igen til hhv. Pelle Grund og Klokkeøre, hvor Knudsen til trods for lidt skepsis overfor stedet (vinden var taget til) fik landet en havørred på 56 cm og 1,9 kg.

Foto kommer senere på hjemmesiden.

Aftenturen gav ikke flere fisk trods ihærdige forsøg. Knudsen og Henning ved Det ny land, hvor det blev til en dejlig solnedgang og synet af jagende marsvin, men ingen fisk. Der var tilsvarende meldinger fra de andre, der havde fisket nedenfor sommerhuset.

Lørdag formiddag var der gang i den fra Pelles Grund til Klokkeøre, hvor Torben landede en flot fisk på 1,5 kg.



Oversigt fra Pelles Grund mod Klokkeøre, blæretangs bæltet og Torbens fisk, der gemte sig heri.

Eftermiddagen gav et godt fiskeri i en blanding af sol, overskyet og let vind.

Det var en eftermiddag, der havde indbegrebet af dejligt kystfiskeri: Afsted med gode fiskekammerater, hvor man fisker og fanger eller har kontakt med fisk, mødes med én af de andre på stranden og sætter sig på en sten og snakker om oplevelserne og når man så wader ud igen, ja starter det hele forfra 😊.

Jacob havde en forrygende dag med 8 havørreder på land, mens Henning fik 4 fisk på land. Alle fisk var omkring målet. Alle havde kontakt med fisk i form af hug eller følgere.

Lørdag aften tog Jacob og Henning til Klokkeøre, mens de andre tog til Det ny Land. I begyndelsen var skete, der ikke så meget, jeg landede en hornfisk og Jacob en måls havørred.

Der var optræk til uvejr i det fjerne og vi fiskede tilbage mod P-pladsen langs med stranden, da Jacob pludselig råbte fisk og jeg kunne se at han havde havørred på krogen, se billedet nedenfor.

Kort tid efter fik jeg selv en hornfisk, ikke det jeg gik efter, men en stor hornfisk er nu meget sjov at fange alligevel. Den fik friheden igen.



Jacobs fisk på 1,2 kg fanget ved Klokkeøre lørdag aften.

Fisken blev fanget på nedenstående agn, som kort tid efter blev udstyret med brugsanvisning for de fisk, der stadig måtte være i tvivl om, hvad det var, han gerne ville have dem til.



Jacobs brugsanvisning til fisk, der måtte være i tvivl

Dette gav Jacob blod på tanden til at fortsætte sammen med de andre, der var kommet efter fiske på Det ny Land, hvilket havde resulteret i et par hornfisk.

Klokken var hen ad 20, så jeg besluttede mig for at holde for aftenen. Mens jeg gik op mod P-pladsen hørte jeg pludselig en voldsom susen bag mig og i løbet af 10 sekunder væltede regnen ned i store dråber, vinden susede så grene knækkede af træerne. (Tilbage i sommerhuset var stolene på terrassen vælter).

Jeg har fisket i mange år, men kan ikke mindes et lignende uvejr, der så hurtigt ifølge de andre piskede vandet op fra næsten blikstille til hvide bølgetoppe.



Uvejret på vej ind, bemærk der er stadig ingen bølger og roligt vand langs kysten.

Søndag morgen blev brugt til oprydning og rengøring og en løs aftale med udlejer om, at vi da gerne vil komme igen næste år.

Tak til alle for endnu en god tur med ca. 35 havørreder på land og dejligt samvær.

Henning.