



Kystfiskeren

Nr. 3 – 2001

Medlemsblad for Struer
Kystfisker Forening

Bestyrelse og udvalg 2001
Bestyrelse og aktivitetsudvalg :

Søren Christrup, formand
96 84 07 35 / 22 25 00 22

scs@bang-olufsen.dk

Gert Andersen, kasserer
97 85 06 06

gan@bang-olufsen.dk

Tommy Rasmussen
97 44 21 01 / 21 84 36 59

lystfisker-rasmussen@mail.dk

Michael Knudsen
96 10 00 41 / 22 38 03 18

kuhlausvej@mail.tele.dk

Svend Nielsen
97 84 06 40 / 40 73 24 54

Supplean : Michael Hansen
97 43 23 15 / 23 23 26 08

Fiskefremmeudvalg :
Svend Nielsen, formand
97 84 06 40 / 40 73 24 54

Gert Andersen
97 85 06 06

Richard Poulsen
97 85 49 77

Søren Christrup
96 84 07 35 / 22 25 00 22

Klubblad :
Søren Møllenberg
51334663

densm@privat.dk

Klubaftener :

Nordvestjysk Fjordkultur's klubhus, Struer Havn
Hver torsdag august - maj, kl. 19:00 - 22:00

Struer Kystfiskerforening : Ide og grundlag

Struer Kystfiskerforening af 1990 har til formål at fremme interessen for og glæden ved lystfiskeri. Foreningen består af en flok entusiastiske lystfiskere, som er fælles om at dyrke kystfiskeri efter havørred i Limfjorden.

Struer Kystfiskerforening byder på forskellige fællesaktiviteter, blandt andet den ugentlige klubaften, hvor der på uheldigt vis bindes fluer, støbes blink, bygges stænger, udveksles erfaringer, fortælles historier, ses film, aftales fisketure og meget andet.

Struer Kystfiskerforenings klubblad "Kystfiskeren" udkommer ca. 4 gange årligt, og indeholder blandt mange andre ting foreningens aktivitetskalender og en telefonliste over samtlige medlemmer.

Struer Kystfiskerforening har ikke noget privat fiskevand, ikke eget klubhus, ingen båd, og ingen juniorafdeling. Til gengæld har vi et godt kammeratskab, og Limfjorden med havørred og flot natur lige uden for døren !

På fisketur med foreningen til Gl. Ålebo.

Som tidligere annonceret ville foreningen betale for de fleste udgifter i forbindelse med fisketuren til Gl. Ålebo.

Det havde samlet en flok på 8 medlemmer. Det passede fint med de 2 campingvogne vi havde lejet til weekenden. Nu er det sådan at der ligger en meget fin campingplads lige ned til vandet – mindre en 100 meter fra strandkanten. Campingpladsen besøges af mange fiskere og dykkere og skulle lysten være der, kan man leje både til rimelige priser.

Foråret kan være lunefuldt – denne weekend i maj var ingen undtagelse. Det blæste en stiv pelikan fra vest det meste af tiden, så det ruskede slemt i fortelt og campingvogn.

Optimister det var vi dog – vi har jo tidligere hørt om grove fisk fra disse kanter og de gæve gutter Tommy og Friis ”Pralemester” var jo også med på turen, så det var bare med at få dem luret kunsten af.

Gad vide om campingmutter har en fryser der er stor nok til at rumme de store havørreder og mængden af torsk vi slæber i land... vi blive nok nødt til at filetere dem af hensyn til pladsen.....

Jeg ankommer sent aften/nat ned til Gl. Ålebo og regner egentlig med at skulle vandre ud på spidsen i nattens mørke, da de andre havde snakket meget om at ville natfiske.

Jeg slukker bilmotoren og stiger ud af bilen – og trods blæsevejret er jeg ikke i tvivl – ”Pralemesteren” er et eller andet sted på campingpladsen – jeg kan simpelthen høre hans mandige vejrtrækning.....Det er ikke svært at finde campingvognene, hvor alle mand sove trygt.

De flinke fyre har sørget for at jeg kan sove ved siden af Friis....som jeg lige sludrer lidt med.

Der havde ikke været det helt store bid første aften, småtorsk og ørreder omkring målet. Det havde været en lang dag og alle var holdt forholdvis tidligt.

Næste morgen er alle friske – på nær Friis..... Han ligner mildest talt en hængt kat og påstår, at han ikke har lukket et øje, da han var bange for simpelthen at rulle over mig i søvne og mase mig til døde..... vi var ved at skolde os på kaffen af bare grin....

Vi brugte dagen på at få handlet lidt ind og kigge lidt til grejet – mental opladning til lørdag aften... var det mon bobleflåd og flue eller skulle vi se PYTS slå til igen som outsider...

Det blæste stadig en del, da vi med fiskegrej, engangsgrill, frankfurtere, og våde varer begik os ud mod spidsen – en gåtur på ca. 15 minutter – måske lidt mere for stakkels Møllenberg, som stadig bøvlør med sin fod efter det uheldige fald på sidste års Norgestur.

Efter sådan en spadseretur i waders og med fuld oppakning er der ingen der fryser... Atjuuuu, atjuuuu, snøft... det er bare Gert som har fået et anfald af høfeber lignende udbrud (det gik dog over efter et par dage...)

Timerne går og vi hygger os gevaldigt. Vi skiftes til at fiske stykket igennem medens andre passer bålet eller får et hvil på stranden og det medbragte mad skal jo også fortærres – Her skal indskydes at grillmasteren højst kan få 2 stjerner denne gang – pølserne smagte lige rigeligt af optændingsblokke....

Tja... jeg kan vel næppe trække spændingen længere med hensyn til selve fiskeriet...

Det blev en stor succes for fiskene..... de snød os simpelthen i denne omgang. Nok blev det til et par fine hornfisk og småtorsk igen, men det helt store sus udeblev. Der blev ikke brug for campingmutteres store fryser!

Men bortset fra denne detalje vil jeg gerne takke deltagerne for en rigtig hyggelig tur – og vel mødt til nye arrangementer.

Wilsen Gert Andersen

EN SMUTTUR TIL DJURSLAND

Søren Fynne og jeg (Svend O) er begge overbeviste om, at der kan fanges havørreder året rundt på kysten (også i Lim -fjorden).

Vi har støvet rundt mellem tidsler og mælkebøtter, men har kun haft held til et par hornfisk. Dog skal det siges , at Søren på en tur til Djursland Grundlovsdag fangede et par undermålsfisk, men de tæller jo ikke med i Limfjords statestikken.

Jeg oplevede at en arbejds-kollega tabte en formodet ørred under fiskeri efter hornfisk ved Toftum.

Men jeg har ikke fanget ørred siden vi var på bornholm!!!

Nu nærmede sig sidste ferie-weekend. Vi skulle begge begynde på job mandag d. 30. juli. Så vi besluttede i desperation at campere et par dage på Djursland.

Søren valgte Rubjerg Camping, der ligger mellem Grenå og Ebeltoft, lige syd for Glatved Strand.

Vi ankom til pladsen ved 17 tiden, og fik anvist hvor vi kunne vælge teltplads, vi skulle så melde tilbage, hvor vi havde slået vort telt op. De pladser vi kunne vælge mellem lå lige ned til stranden, der absolut ikke er en badestrand, men nærmest et perfekt sted til havørred-fiskeri. Grus og rullesten, store sten langs stranden og ude i vandet. Vi bestemte simpelthen at aftenens fiskeri skulle udgå fra teltet, og gå sydpå ad stranden, ned mod Jernhatten (En kendt fiskeplads) ca. 4-5 Km væk.

Da vi kom op til informationen for at indskrive os, fangede mit trænedede havørred-blik et sølvglimt i øjenkrogen. Jo ,den var god nok. Bag døren i den lille information hænger 3 store blændrammer med fotos af havørreder, torsk, stenbider, havkat og sågar en haj.

Intetanende var vi åbenbart havnet i et fiske-eldorado. Danmarks rekorden for kystfanget havørred var der også. Camp-chefen kaldte den for en havlaks på 12,5 kg. Wauw.

Efter en tur til Ebeltoft, hvor vi bl.a. spiste en gang chili-concarne, startede vi fiskeriet ca. klokken 22.00. Vi blev ved til ca. klokken 01.30. Vi var ikke nok inspireret, og varmen gjorde at vi ikke rigtigt troede på, at det skulle lykkes at fange fisk.

Til næste nat blev der lagt en anden taktik. Vi sov et par timer tidligt på aftenen. Kørte på Mc.Donnalds for at få sent aftens-mad, og kørte så ned til Jernhatten.

Da vi kom ned til stranden var det mørkt, klokken var 23.30. I stedet for at fiske smed vi os på ryggen og talte stjernesked og satellitter. En smuk sommernat, hvor samtalen antog en karakter der ville få de store filosoffer til at lytte med respekt. Det lykkedes os også at falde i søvn.

Vort indre vækkeur fik os op, mens stjernerne blegnede for den opgående sol. Hurtigt fik vi os rigget til og kom i gang med fiskeriet. Mens vi sov var vinden blæst op til en let skrå pålands-vind. Der var den helt rigtige gang i vandet, og fornemmelser fra Lyø og Bornholm dukkede op.

Søren var den første der mærkede fisk. 100% sikkert et hug. Søren forlod stedet efter en grundig affiskning, og gik langs stranden tilbage for at fiske på højre side af spidsen ved Jernhatten.

Jeg fiskede hurtigt hen over Søren's hugsted og et stykke forbi. Da jeg ville tilbage, valgte jeg at affiske hele stykket op til spidsen. Lige præcis ved den sten, hvor Søren havde haft hug mærkede jeg noget ved mit blink. Et hurtigt kort kast ud igen,--og vupti, der var fisk. Da jeg løftede stangen for at fichte fisken, strejfede tanken mig, om jeg nu havde fået stillet bremsen korrekt. Alle ved jo hvor vigtigt det er, at bremsen står korrekt, når en storfisk skal tæmmes på kort line.

Samtidig bliver linen slap, som om blinket er spyttet ud, eller fisken med ekspresfart er på vej op på stranden. Jeg spinder ind det bedste jeg kan, og for kontakt med fisken igen.

Jeg ser nu at alle mine bekymringer er ubegrundede.

Fisken er kroget perfekt, og jeg lander min hornfisk på 30 cm ved at kane den op på stranden.

Der på stranden klokken 05.00 ser jeg Djursland, som et dejlig sted at holde ferie, men det er alt for varmt til havørreder. Søren ligger i græsset og slår ud med armene. han kan ikke forstå at vi ingenting fanger, vandet må simpelthen være for varmt. Så vi pakker og kører til teltet, hvor vi hopper i soveposen i håb om at sove et par timer inden det er for varmt til at sove.

Om dagen, når vi kørte rundt i landskabet, fik vi spottet flere gode fiskepladser i området. Det kan være svært at komme ned til stranden pga. utroligt mange forbudt-skilte. Men med et lokalt tip lykkes det at finde tilkørselsvej til en strand lige nord for camp-ingpladsen.

Konklusionen er, at vi gerne vil derover igen, når det bliver havørred-vejr.-- måske er der nogen der vil med?

Fisketur til det gule rev og længere.....

Efter flere gode ture på det gule rev var der også en "nitte", 9 timers sejlads og to fisk, kuling og bølger i 5 m højde.

April måned fik jeg, med Tindur, 1 måler, 10.1 kg. Vejret fint med høj sol og ingen bølger.

Maj måned fik jeg med Yellow Reef, flere fisk på 8-9 kg.

Vejret fint, vi var sammen med folkene fra Sønderborg. Turen var på 24 timer, ca. 50 kg. fileret fisk med hjem.

Næste tur var fra Nr. Vorupør, turen startede fra stranden og ud, en familie.tur som jeg var inviteret med på. De andre både blev inde på grund af vejret, der var en der var meget søsyg. Vi var 10 mand. Der blev fanget 11 kasser fisk, den største vejede 6 kg.

Det er en stor oplevelse at blive trukket ud fra stranden på den gammeldags maner.

Juni måned, her var bestemt en 24 timers tur sammen med folkene fra Sønderborg, en var meget søsyg, 4½ timers sejlads ud til et vrug. Pirken to gange til bunds og to fisk, så blev der kuling, 13-14 sek. meter, 4-5 meter høje bølger, 4½ time hjem igen. Den største fisk vejede 13 kg. en mørk sej.

Juli måned med Yollow Reef, En lang tur, Søren var også med. Jeg fik 1 måler på 18 kg. og 1 mørk sej på 8,2 kg. fint vejr.

August måned fra Nr. Vorupør sammen med Søren. **Han fangede fisk**, i alt 16 stk. hvor jeg fangede 12, den største var en torsk på 8,2 kg. den største på båden den dag var på 13 kg. fanget af en tysker.

Det havde blæst meget dagen før, så turen var udsat til kl. 7. Det rullede lidt på vejen ud, men det blev bedre op på dagen. Vi var 5 mand af sted plus de to mand der ejede båden, Michael og Ulrick.

Da fiskeriet begyndte fik jeg den første torsk da pirken ramte bunden, så det begyndte godt.

Det gik jævnt med fiskeriet 1-2-3 kg. vi drillede Ulrick med at han skulle vise os at fange fisk, skipper sagde at det skulle vi ikke gøre, fordi hvis han nu fangede en stor fisk kunne vi ikke

holde ham ud resten af dagen. Han kom i gang og fangede en torsk på 6½ kg. Sådan!!

Vi grinede lidt ad ham, men han fangede flere, der var også nogle på størrelse med pirken. Det var meget fint at Søren fangede den fisk på 7-8 kg, det fik Ulrich til at være stille. Jeg fik en på 8,2 kg. og da tyskeren fik en på 13 kg. var der lige ved at blive kaos, da gaffen gik i stykker. De måtte til at have 2 gaffer i fisken, dagen gik og resultatet blev at Ulrick havde fanget flest fisk og i alt blev fanget ca. 250- 300 kg.

På vejen hjem kom vi forbi fiskerikontrollen, vi havde ca. 3 timers sejlads til land. Fiskerikontrollen havde sat mandskab af på en fiskekutter, og ham der var tilbage kom lige forbi os, men ombord kom han ikke, ville kun hilse.

Ugen før var der også kontrol fortalte skipper, da var de kommet ombord. To danskere havde ikke fisketegnene i orden, det kostede 400 kr.

På vejen ind prøvede vi om der var makrel, men nej, ingen. Vi landede kl. 18. efter en god tur. Som dage skred frem fik vi høj sol og havblik da vinden sprang i øst.

Resultatet blev, 16 fisk til Søren og 12 til mig, mine vejede ca. 40-45 kg.

Til slut en god middag hos Søren og Rie, tak for det,

Ole/innn

Ps. Har siden mistet en stor fisk i Skjern å, sammen med Bent fra Hurup. Han mistede også en på grund af at knuden gik op, han fik en regnbueørred med hjem på 3 kg. en meget flot en. Knud Erik gik bagved mig, havde ikke set ham, så han blev fanget med en fluestang i næsen. (Det kan siges at jeg har fanget en torsk ved Skjern å, på 96 kg.)

sælges !

Vision vadejakke, sort/grå, ny pris 1800,- størrelse XL, kun brugt få gange.	1200,-
Daiwa fluestang og hjul	300,-
Rainbow fluehjul	30,-
Daiwa spin, 7 fod incl fastspolehjul, nyt	250,-
Neopren handsker, str. medium, nye	50,-
DAM Quick SE 40, fastspolehjul, nyt	75,-

Svend, 9784-0640.

IDE

I Bilka er set Berkley stangholdere til vægmontering. De har 2 forskellige sæt til henholdsvis lodret og vandret montering. Ideen går ud på at købe et sæt til vandret montering, der får du to holdere med skum til at gribe om fiske- stængerne. Den ene skrues du bag på det ryglæn i bilen du plejer at ligge stængerne på. Nu har du styr på dine stænger under transport. Den anden kan du jo sælge til en kammerat. Jeg har en til salg for 30,00 kr.

Svend O.

Program for klubaftener, efterår 2001

- 23/8 : Fælles fisketur fra klubhus kl. 19:00
- 30/8 : Aktiviteter efter eget valg
(fluebinding, blinkstøbning, grejvedligehold, fiskehistorier osv.)
- 6/9 : Kasteaften
Hvem har ikke et hjul (multihjul ?) eller en stang (fluestang ?), som man aldrig er blevet dus med ? Tag skidtet med, så ta'r vi alle ned på boldbanerne ved Kilen og hjælper hinanden med teknikken.
- 13/9 : Aktiviteter efter eget valg
- 20/9 : Filmaften
Tag dine fiskefilm med, så ser vi dem der er flertal for.
- 27/9 : Aktiviteter efter eget valg
- 4/10 : Aktiviteter efter eget valg
En del medlemmer sidder allerede på Lyø.
- 11/10 : Køb/salg/bytte aften
Tag alt dit grej med, som du ikke bruger eller gerne vil ha' skiftet ud.
Og husk også checkhæftet - man ved jo aldrig
- 18/10 : Aktiviteter efter eget valg
- 25/10 : Temaaften / gæst
- 1/11 : Aktiviteter efter eget valg
- 8/11 : Grejaften
Reparation og vedligehold af hjul og andet grej. Vi hjælper hinanden med tips til adskillelse, samling osv.
- 15/11 : Aktiviteter efter eget valg
- 22/11 : Filmaften
Tag dine fiskefilm med, så ser vi dem der er flertal for.

- 29/11 : Aktiviteter efter eget valg
- 6/12 : Temaaften / gæst
- 13/12 : Aktiviteter efter eget valg
- 20/12 : Julestue
Vi binder julefluer, og får gløgg og æbleskiver. Adgangskrav :
Nissehue.

HUSK INTERN CUP DEN 15. SEPTEMBER

Aktivitetskalender, EFTERÅR 2001

- 23 / 8 kl. 19:00 : Næste sæsons første klubaften. Fælles fisketur fra klubhus.
- 15 / 9 : Intern Cup med indvejning, spisning og hygge om aftenen.
Tilmelding og info ved Gert Andersen 97 85 06 06
- 4-5-6-7 / 10 : Klubtur til Lyø.
Tilmelding og info ved Søren Christrup 96 84 07 35
- 1 / 11 Deadline for næste nummer af Kystfiskeren