

Kystfiskeren

nr. 3 – 2000

Medlemsblad for Struer Kystfisker Forening

Bestyrelse :

Søren Christrup, formand
96 84 07 35 / 22 25 00 22
scs@bang-olufsen.dk

Gert Andersen, kasserer
97 85 06 06
gan@bang-olufsen.dk

Tommy Rasmussen
97 44 21 01 / 21 84 36 59
lystfisker-rasmussen@mail.dk

Michael Knudsen
96 10 00 41 / 22 38 03 18
kuhlausvej@mail.tele.dk

Klubblad :

Michael Knudsen
96 10 00 41 / 22 38 03 18
kuhlausvej@mail.tele.dk

Fiskefremmeudvalg :

Svend Nielsen, formand
97 84 06 40 / 40 73 24 54

Gert Andersen
97 85 06 06

Richard Poulsen
97 85 49 77

Søren Christrup
96 84 07 35 / 22 25 00 22

Klubaftener :

Nordvestjysk Fjordkultur's klubhus,
Struer Havn
Hver torsdag fra 31/8, kl. 19:00 - 22:00

Egnens største specialforretning i
LYSTFISKERI

Vi fører alt i lystfiskegrej.

Salg af fisketegn og fiskekort til sø og å.
Hver dag levende sandorm eller børsteorm.



Lemvig Sport & Natur
Salg & Service

Egon Larsen · Kirkevang 2 · Heldum · 7620 Lemvig
Tlf. 97 82 30 88 · 97 82 37 30 · Fax 97 82 22 89

Struer Kystfiskerforening : Ide og grundlag

Struer Kystfiskerforening af 1990 har til formål at fremme interessen for og glæden ved lystfiskeri.

Foreningen består af en flok entusiastiske lystfiskere, som er fælles om at dyrke kystfiskeri efter havørred i Limfjorden.

Struer Kystfiskerforening byder på forskellige fællesaktiviteter, blandt andet den ugentlige klubaften, hvor der på uhøjtidelig vis bindes fluer, støbes blink, bygges stænger, udveksles erfaringer, fortælles historier, ses film, aftales fisketure og meget andet.

Struer Kystfiskerforenings klubblad "Kystfiskeren" udkommer ca. 4 gange årligt, og indeholder blandt mange andre ting foreningens aktivitetskalender og en telefonliste over samtlige medlemmer.

Struer Kystfiskerforening har ikke noget privat fiskevand, ikke eget klubhus, ingen båd, og ingen juniorafdeling.

Til gengæld har vi et godt kammeratskab, og Limfjorden med havørred og flot natur lige uden for døren !

Formandsnyt, august 2000

Siden sidste nummer af Kystfiskeren har vi ved hjælp af flittige medlemmer fået malet vores nye klublokale, så det er klar til vores første klubaften 31/8.

Der mangler stadig noget på væggene, og vi mangler stadig at indrette os med skabe, reoler osv., så der er god mulighed for alle Jer der møder op til at sætte jeres eget præg på lokalet.

Fiskemæssigt har mine egne fangster været få og små, men andre kan godt lokke ørreden til hug. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at nævne Peder Friis, som ringede til mig en dag i juni og med en sær stakåndet stemme fortalte, at han sådan set lige havde været ved kysten natten til mandag - og taget en basse på 7,5kg! Stakåndetheden blev ikke mindre da han fortsatte : Og natten efter var jeg "derovre" igen, og tog en på 9kg!!

Et stort tillykke herfra til Peder, som har slidt ved kysten i masser af år inden han fik sin "dobbelt jackpot".

Det har endnu ikke været makrelvejr - jeg har i hvert fald ikke været afsted, og jeg har heller ikke hørt om andre.

Fra Karup Å har jeg hørt om mange fisk, langt de fleste ude i vandet

Knæk & bræk fra Søren

Nyt fra kassereren v. / Gert Andersen

Jeg kan med glæde konstatere at foreningen er oppe på ca. 50 medlemmer. Det er meget flot taget i betragtning, at vi ikke råder over eget fiskevand eller andre nævneværdige materielle aktiver.

Den nye klubaften sæson starter jo som bekendt i nye omgivelser - nemlig i Struer Fjordkultur's lokaler på havnen i Struer, hvor vi har lejet os ind.

Udgifterne i.f.m. leje af klublokaler vil stort set blive afholdt af brugerne, så der er ikke udsigt til kontingent stigning eller nedskæring af andre aktiviteter. Det bliver nemlig således, at priserne på drikkevarer bliver hævet en anelse. Derudover bliver der mulighed for at købe brød eller kage til kaffen. De forventede indtægter vil således nogenlunde modsvare lokale udgifterne.

Problemer med DSF-medlemskort / medlemsskab i øvrigt ??

Jeg er klar over at mange af jer, incl. mig selv, har haft problemer med manglende medlemskort fra forbundet. Endvidere har det været overordentlig vanskelig som kasserer at finde ud af, hvem der er medlem af foreningen, da medlemslister og registreringer hos forbundet har været særdeles fejlbehæftet og mangelfuldt.

Jeg har haft en snak med forbundet, som selvfølgelig beklager og henviser til EDB problemer, som vil blive rettet.

I de tilfælde, hvor jeg har været i tvivl om medlemskabet, har jeg bedt forbundet om at opklare tingene og om nødvendigt kontakte potentielle medlemmer - så nogle af jer er måske blevet kontaktet af forbundet. Enkelte, som måske har indbetalt 50 eller 100 kr. direkte til Struer Kystfisker Forening, kan også have modtaget en regning på kontingent til DSF, hvis vedkommende ikke i forvejen er medlem af DSF enten direkte eller via andre foreninger.

Hvis nogle af jer stadig har problemer vedr. medlemsskab / betaling m.v. vil jeg meget gerne høre fra jer.

Billede: Redaktøren med en 3,3 kilos' "Bornholmer"



Alaska - En drøm blev til virkelighed v / Gert Andersen

Min interesse for at fiske ørreder stammer helt fra min barndom, hvor det var de smukke rød prikkede bækkørreder i den lille bæk 200 meter fra vort hjem, der aften efter aften fik mig til at trave gennem meterhøje brændenælder og sværme af myg og hestebremser. Vandet var klart og rislende med de flotteste buske af ranunkler. Der var mange ørreder - så mange, at jeg tidligt lærte kun at hjemtage en enkelt eller to til den hjemmelavede rygeovn - en gammel håndvask af zink med et par brædder over - Når den varmrøgede ørred var spist, kunne jeg jo altid fange en ny.

Men selv den gang var det nødvendigt at gå lidt stille med dørene - det hændte at en granvoksen mand fra en by langt borte - vel en 4 - 5 km borte - kom og fiskede i "min" bæk. Han tog gerne en 6 - 8 ørreder med hjem og så var fiskeriet ødelagt de næste par uger - nej, hvor var det irriterende.

Nå, men interessen for fiskeriet overlevede selv teenager perioden og blev udvidet til lidt større vandløb (med langt færre fisk) og fjeldture til Sverige og Norge.

Da jeg flyttede til Struer, var det kystfiskeriet efter havørreder, som stillede min trang til at fiske. Igennem kystfisker foreningen mødte jeg også Å fiskere - og således blev jeg også medlem ved Karup Å.

Men LAKS havde jeg endnu aldrig prøvet at fange, men læst mange bøger og artikler om denne fisk, som skulle være så fantastisk.

Drømmen om laks spirede, men Norge, som jeg hørte så meget om, syntes udenfor rækkevidde - Ingen bil og pengene gik jo til at afbetale på studiegæld. Efter et par år var vi dog et par stykker, som fik stablet en tur til Åtran på benene. Det var da til at betale sig fra.

Så var det lige pludselig, at jeg blev ramt af en for mange kendt sygdom - LAKSEFEBER.

Jeg havde aldrig set en springende laks i virkeligheden, og nu ligefrem sprang laksene om ørerne på os. Jeg var så paralyseret, at mit ellers så rolige sind forandredes til en frådende vildskab med kun et formål - at få dræbt en laks.

Jeg sprang ned af elven og kastede spinneren hundredvis af gange tværs over elven - jeg var så forhippet på at få fanget en laks, at jeg end ikke havde taget mig tid til at få sat mig ordentlig ind i de gældende regler ved elven - så det var med en meget flov smag i munden, da jeg opdagede, at min drømmefisk havde taget spinneren nede på et stykke, som ellers var kun var for fluefiskere - puha godt det ikke blev opdaget - hvad kunne det ikke have kostet... men kammeraternes drillerier : GERT fisker forKERT, som jeg hørte for i ganske mange år, var fuldt ud fortjent.

Men under alle omstændigheder var jeg blevet LAKSEFISKER og en endnu større drøm blev helt sikkert grundlagt på denne tur - **Drømmen om Alaska** - og jeg mener også, at mit sind er blevet mere normalt igen - om det så skyldes episoden ved Åtran eller om det er tanken om de rød prikkede bækkørreder, der har fået

mig tilbage på rette vej, hvor alle fisk - store som små - og såvel den omgivende natur, behandles med respekt.

Drømmen om Alaska - ja, jeg var i hvert fald klar over, at for at denne drøm skulle gå i opfyldelse, måtte jeg være standhaftig og som noget af det første spare penge sammen - der skal lægges mange penge fra, hvilket blev gjort og med lidt held, kunne jeg efterhånden se, at år 2000 kunne blive kulminationen på det hele.

Emnet om en Alaska tur var flere gange blevet vendt med mine venner i kystfisker foreningen, hvoraf flere jo mærkelig nok også havde en snert af laksefeber - men det var svært at samle en flok, der havde mulighed for at lægge sig fast på et sådant projekt 2 år ude i fremtiden - der er jo både det med at få 3 uger fri fra arbejde uden for normal sommerferie periode, accept fra familien og jo, så er turen jo ej heller ligefrem gratis... så jeg var så småt indstillet på at skulle tilmelde mig en tur via World Wide Sport Fishing Club, WWSFC, hvor jeg ikke kendte de andre deltagere på forhånd.

Meget glad og overrasket blev jeg så en novemberdag i 1998, hvor jeg løb på nogle Karup Å fiskere på kysten - det var vist nok bl.a. Leif og Einar. De sagde: "Vi er igang med at arrangere en tur til Alaska i år 2000 - vil du med?" Uden betænkning svarede jeg ja. Allerede ugen efter var der informationsmøde hos Einar, hvor gruppeleder Mogens Thomassen kom og fortalte om de forskellige ture via WWSFC. Inden aftenen var omme, stod det klart, at vi skulle fiske RØDLAKS og KONGELAKS midt i juni måned år 2000 på Karluk River. 8 mand fra Aulum-Haderup foreningen + Mogens som gruppeleder skulle nu have 1½ år til at gå hurtigst muligt.....

Der blev set stakkevis af videofilm, bundet store farvestrålende fluer og indkøbt grej, der matchede det forventede fiskeri. Alle og enhver i ens omgangskreds blev løbende informeret om hvor mange dage, der var til den store afrejse - gang på gang måtte man forklare, hvad der skulle være så skønt ved at sove i telt 3 uger ude i ødemarken omgivet af bjørne, millionvis af myg og knot samt at spise laks morgen, middag og aften - Ikke alle forstod det og de nærmeste familiemedlemmer kunne garanteret hele historien udenad.....

Men os laksefiskere havde en helt vidunderlig tid - denne forventningens glæde er helt specielt og forventningerne var jo inderst inde skruet tårnhøjt op - selvom jeg udad til forsøgte at nedtone det en anelse med vendinger som: "det gør ikke noget, hvis jeg ikke får laks med hjem - det jo turen i sig selv, der er den store oplevelse" eller: "det er jo ikke afgjort, at man kan fange laks de sidste 2 dage" (kun de sidste dage havde vi mulighed for at beholde fisk til hjemtagning).

Og det er jo præcis også komplet ligegyldig, om man virkelig får laks med hjem til fryseren - men det er bare svært at forklare "udenforstående", der jo mener, at det må være en selvfølge, når turen koster så meget.....

Tiden gik på forunderlig vis og snart var der kun en uge til den store afrejse. Alt var klar - det hele skulle bare lige kontrolvejes - max. 23 kg. bagage pr. deltager incl. alt - ups... vægten viste 4 kg. for meget.... Alt blev pakket ud igen og vejjet

hver for sig - hvad kunne undværes eller reduceres? Kikkert, dolk, blink, diverse æsker, ekstra tøj m.v. kunne undværes. Tape, snor, fiskeline m.v. blev præcis afmålt - det tungeste tøj blev ompakket til at rejse i (snyd? ja måske). Mange prøvepakninger, tlf. opkald til de andre deltagere, som havde de samme problemer, og søvnløse nætter fulgte... jeg manglede stadig 1½ kg... (og havde jo ikke indkøbt en flaske whisky til turen endnu). 2 dage før afrejse var der ikke andet for, end at jeg atter en gang måtte til Korsholm og investere i et par letvægt waders. Det lykkedes 23 kg. præcis og alle i det lille hjem var glade.

Drømmen om Alaska var blevet til virkelighed. Snart befandt vi os på vej derover, og efter et par dages rejse og handlen ind af mad m.v. til 3 ugers ophold i ødemarken landede vi med vandfly på søen ovenfor Karluk River.



Jeg kan kun sige at alt levede op til vores tårnhøje forventninger - Den storslåede natur med sneklædte bjerge på hver side af elven, odderen som stjal fisk, bæveren og dens imponerende bygningsværker (som nogle jo hader i lille Danmark), den kæmpe store Amerikanske national fugl "den hvidhovedet havørn", Grizzly bjørne på nært hold, myg, knot og ja laks i tusindvis og ikke mindst et godt kammeratskab - Det kan ikke beskrives, jeg kan i hvert fald ikke.

Det skal simpelthen opleves!



Det var søndag før min første feriedag, og der var ingen af gutterne der ville med til kysten, for de skulle på arbejde den næste dag. Så jeg pakkede bilen og kørte østpå, og 2 timer senere stod jeg ved min kommende favoritplads, skulle det vise sig.

Ved 22-tiden begyndte jeg at fiske - jeg fiskede med buldo og to fluer på forfanget : En sort muddler som endeflue og en Magnus som ophænger, det plejer at være en god dubbel. Sidste år fangede jeg de fleste fisk på sort muddler og den er rigtig god de fleste sommernætter, og Magnus er bare altid god.

Jeg er gået igennem de første 3 meter blæretang, og står nu på en fin grusbund og fisker ud over revet, da der var en ørred der tog. Den var ikke på ret længe, den var ansat i cirkus, en rigtig luftakrobat.

Ca. 23:30 var der igen en der tog og jeg kunne mærke at det ikke var en 50 cm's fisk - det var en med vægt i ! Den tog et udløb på 30-40 meter, så vendte den om og svømmede lige imod mig. Da den kom så tæt på at jeg kunne lyse på den blev jeg lidt nervøs, for så stor en fisk havde jeg aldrig haft på før. Heldigvis var den meget samarbejdsvillig, den gled i nettet første gang jeg fik chancen, og jeg fik den slæbt op på stranden. Den havde taget Magnus, den vejede 7,5 kg og længden var 80 cm. Det var en han som allerede havde en lille krog.

Når man sidder og ser på en så stor fisk tænker man at det er utroligt så heldig man er, at den så lige netop din flue, at man fik den på land, og hvor mange gange så store fisk slår sig af. Man sidder og ryster og dirrer i hele kroppen, og man har mest lyst til at tage hjem og vise den til kammeraterne med det samme - men klokken er 12 om natten, og de skal alle på arbejde i morgen.

Så jeg begynder at fiske igen. Da det er ved at lysne får jeg hug igen, og jeg kan mærke at det er en god fisk. Den tager det ene lange udløb efter det andet. Midt i et udløb bliver der slap line, og den er væk.

Jeg går i land og pakker sammen for at køre hjem, jeg skal jo have ringet til alle gutterne inden de skal på arbejde.

Når man så har sovet en 7-8 timer og vågner op og tænker tilbage på en dejlig nat, så får man lyst til at tage afsted igen ! Den store fisk jeg mistede, gud ved om den er der endnu. Jo - jeg er gift, men hun har aftenarbejde, så hun er nok ligeglad.

Jeg står ved stranden kl. 22 og giver mig til at fiske, men det er lige som om der er blæst for fisk. Jeg fisker en time ad gangen, holder et hvil og får noget at drikke og spise, fisker så igen. Men stadig ingen fisk.

Men så kl. 3:30 har jeg lige holdt pause, og i første kast helt ude er der fast fisk. Den springer og slår vandet til skum, den er vild ad H.... til ! Den får line af hjulet, og flere gange er hjulet næsten tomt for line. Heldigvis bliver den lidt træt, og jeg prøver at nette den. Den har taget ophænger, så jeg tør ikke nette den og rykker nettet væk, fisken får med et nye kræfter og tager et nyt udløb på omkring 100 meter. Jeg får den ind igen, og nu er den træt. Jeg får den i nettet og ind på land, og da fisken først ligger på stranden begynder adrenalinen igen at pumpe, og jeg ryster som en gal. Fisken vejede 9 kg og var 87 cm lang, en stor og dejlig hanfisk med krog.

Det utrolige er sket, at jeg har fanget 2 drømmefisk 2 nætter i træk. Den næste uges tid svævede jeg på en lyserød sky, og alle vennerne var vist ved at være trætte af min fiskehistorie.

Karluks River År 2000.

Da vi endelig kom ud til Karluks lake, Med vandflyveren, Efter fem timers vente tid. Skulle der rejses kamp, Før vi kunne starte med at fiske efter Rødlaks & Dolywarden. Jeg var den første, Der kom ud at fiske på søen, Det foregik med enhånds fluestang, Små grønne & blå fluer, Den dag havde vi kun et par timers fiskeri, Men jeg havde syv Rødlaks på kroge, Men landede kun en på 60 centimeter, Efter ti minutters behårdt kamp.



)
)

Jeg var så heldig at fange 15 af disse prægtige Rødlaks, Dag to fik vi fiskeri hele dagen, Men det var først efter aftensmaden, Der kom gang i fiskeriet. For der havde lagt en stor bjørn nede ved den creek, Som vi ville fiske ved. Vi fik også mange Dolyer den aften, Jeg fik 16 af dem, Den største på 50 centimeter, De kæmper også rigtig godt, Men fighter ikke så længe som Rødlaksen.



)
)

På anden dagen, Fik vi de største problemer med en ung bjørn, Da vi skulle stege de store dejlige bøffer, Vi havde bragt med der ud, Vores tur leder sagde at det var en man skulle passe på for den var ude efter mad, Den gik meget nær vores kamp, Det os vel cirka en time at slippe af med den, Vi råbte & larmede så meget vi kunne ved at knalde gryder, Potter & pander sammen, Så den til sidst trak over på den anden side af elven. Vi så cirka ti/tolv bjørne, De tre første dage, Nogle af dem var meget store.



Så to vi lejeren ned & pakkede den på gummi bådene, Nu skulle vi ned til den første kamp hvor der kundes fanges Kongelaks, Men på turen der ned sluttede ferien for det var et knokkel arbejde, Da vi ramte det døde vand, Der skulle padles på livet løs i cirka to stive timer, & så skulle kampen rejses igen, Mit hold skulle også have lavet frokost til de andre, Før vi kunne komme til at fiske.



Jeg havde lidt start vanskeligheder, Med at få laksen til at bide så efter to dage med højst to kontakter, Prøvede jeg med rogn, For det sagde de andre at det var nemt, Der gik vel ikke mere end ti minutter før, Der var fast fisk efter cirka et kvarter kunne Henrik håndlande min første kongelaks, På 9 kilo.



Og nu var vi så kommet til en ny kamp, Hvis der var bjørne på den første så var det ikke dem der plagede os her det var fluerne & myggene, Der blev brugt liter vis af myge olie, Uden flue net blev man tosset.

En dag sagde vores tur leder til de to Lund brødrene & jeg, Om vi ville med ned at fiske på et meget godt huld han kendte, Vi gik cirka en halvtime før vi var der nede, Brødrene Lund måtte gå et par 100 meter længer ned ad elven, Fordi de havde kun skridtstøvler med på turen, Men Lars vores (tur leder) & jeg skulle krydse oven for det store huld, Vi så et godt sted at gå i land, Men det var ikke som det så ud til for han røg ned i et dybt hul, Så jeg måtte springe til for at hive ham op igen, Men så røg jeg selv ned i det & længder ind under bredden, Jeg greb fat i en græs tot med den ene hånd, Men kunne ikke trække mig op så jeg smed min fiskestang, & fik fat med den anden hånd så kom jeg da endelig op ad huldet & Lars fik mig op på det tørre, Der gik tyve minutter før vi fandt min fiskestang.

Men sener på dagen fangede jeg en ti kilos Kongelaks på flue, I det selv samme huld jeg var faldet i et par timer før.



Denne dag var en meget mærkelig dag, Jeg havde morgen vagten, & gik ned for at fiske lige foran kampen, Da man ikke kan bevæge sig langt væk fra kampen når man har vagt, Men det gør heller ikke noget for jeg fik en kongelaks på en piksi blink, Laksen vejede 8 kilo.

Sener på dagen var vi udsat for et jordskælv alt rystede, Elven blev helt brun af mudder der kom alt i alt tre efter skælv.

Henrik fik en tre krog i en finger & den skulle jo pilles ud igen men det klarede han helt fin på egen hånd.



En meget tidlig morgen, Jeg skulle ud af teltet for at pisse, Fik jeg øje på en Kongeørn der sad på en stor sten ude midt i elven, Vi havde set mange men altid på lang afstand, Men denne var meget tæt på mig, Så der skulle tages nogle billeder.



Så kom dagen hvor alt gik i vasken for mig, Tabte tre laks om morgenen, Så skete der ikke mere for mig inden vi kom frem til aften, Der smed jeg endnu tre laks, Så holdt jeg en længer pause, Mens de andre fangede fisk, Til højre & venstre men det er fint for jeg havde nok med at lande fisk for dem. Ved elleve tiden prøvede jeg med spindflue, Mellem elleve & et om natten tabte jeg tre laks mere, Ni tabte laks på en & samme dag var nok, Nu gik jeg i seng.

Jens vores ældste mand på turen (74 år). Fik en meget Flot kongelaks på tre kilo.



Dagen efter fik jeg min sidste kongelaks på land, Jeg fangede den på en stor mepps spinner størrelse 5 i grøn & sort & hvilken fight der var fuld knald i 25 minutter, Jeg rendte mellem 300 & 400 meter ned ad strømmen med den, Jeg tabte cirka 20 kongelaks over i Alaska men det gør ikke så meget jeg havde jo fået kampen med fiskene, & jeg fik da heller ingen fisk med mig hjem da jeg ikke fik et eneste hug fra kongelaksen den sidste dag.



Så pakkede vi lejerer sammen for sidste gang & padlede ned til lagunen, hvor vi blev hentet af en motorbåd, Efter vi havde slæbt gummi bådene en kilometer i det stille vand, Så kom vi ned til Karluka by (Hvis man kan kalde det for en by) Den består af 25 træ huse, Der bor cirka 30 mennesker i flækken, Vi skulle sove i et tidligere forretning der ikke var færdig gjort endnu men vi havde en seng vær at sove i, & kunne få et rigtig bad selvom vandet blev koldt efter fem minutter, Dem fik jeg heldigvis.

Her skulle vi kun være en nat så var det videre med flyveren til Kodiak by, & videre derfra samme dag til Anchorage, Men der var dårlig vejr Kodiak, Så det var kun vores turleder & Henrik der kom til Anchorage den dag, Vi andre måtte vende til dagen efter så det blev kun til to dage i storbyen.



Her ses hele gruppen tilbage i byen, Efter en super tur ned af Karluka River i Alaska, Øl, Mad & varme bløde senge at sove i kan rigtig lade ens batterier op igen efter en stroppe tur, Men personlig ville jeg aldrig have været for uden tur til Karluka River.



Hilsen Michael Hansen

Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling d. 21. sept. 2000 kl. 19.00 i klubbens lokale på havnen.

Da der på sidste generalforsamling var nogen problemer med at finde ud af procedurerne vedr. valg til diverse poster, har bestyrelsen formuleret et forslag til ny ordlyd af foreningens regler og vedtægter.

På de 2 følgende sider ses henholdsvis den eksisterende ordlyd samt forslag til ny ordlyd.

Regler og Vedtægter for Struer Kystfisker Forening :

marts 1997

- 1 Foreningens navn er : Struer Kystfisker Forening af 1990 og er hjemhørende i Struer kommune.
- 2 Foreningens formål er at fremme interessen for Lystfiskeri ved klubaktivitet, grejbygning, konkurrencer og turarrangementer.
- 3 Alle børn, unge samt voksne kan optages som aktive medlemmer.

Personer der har ydet en særlig indsats for foreningen kan af bestyrelsen indstilles som æresmedlem. Optagelse kan ske på næste ordinære general forsamling.
- 4 Kontingentet fastsættes på general forsamlingen.
- 5 Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt, senest i marts måned, og annonceres med mindst 14 dages varsel i klubblad eller via brev til foreningens medlemmer. Alle fremmødte aktive medlemmer har stemmeret.
Aktive medlemmer er personer, der har betalt kontingent i året op til generalforsamlingen eller personer, der har betalt kontingent inden generalforsamlingen starter.

Dagsordenen for generalforsamlingen indeholder:

Valg af Dirigent.
Formandens beretning.
Kassererens beretning : Regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Udvalgs Formænds beretning.
Indkomne forslag.
Valg :
I lige år vælges Formand.
I ulige år vælges Kasserer.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer er på valg hvert andet år.
Uddeling af priser.
Eventuelt

(Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før den indkaldte generalforsamling).

- 6 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af foreningens medlemmer henvender sig skriftligt til bestyrelsen.
- 7 Regnskabsåret starter 01/01 og slutter 31/12.
- 8 Bestyrelsen består af min 3 personer og max 5 personer: Formand, Kasserer samt en eller flere menige bestyrelsesmedlemmer.

Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen før valgperiodens ophør, omkonstituerer bestyrelsen sig selv, med virkning indtil førstkomne generalforsamling.

Udvalgsformænd refererer til bestyrelsen. Bestyrelsen skal godkende diverse udvalg. Det er frit for alle at deltage i diverse udvalg.

Der afholdes mindst 3 årlige fællesture.

Regler og Vedtægter for Struer Kystfisker Forening af 1990:

Nyt Forslag 21.08.2000 :

- Foreningens navn er : Struer Kystfisker Forening af 1990 og er hjemhørende i Struer kommune.
- Foreningens formål er at fremme interessen for og glæden ved Lystfiskeri gennem klubaktivitet, grejbygning, konkurrencer og turarrangementer.
- Alle børn, unge samt voksne kan optages som aktive medlemmer.
Personer der har ydet en særlig indsats for foreningen kan af bestyrelsen indstilles som æresmedlem. Optagelse kan ske på næste ordinære generalforsamling.
- Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i januar kvartal
- Foreningen ledes af en Formand, en Kasserer og menige bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelse består af minimum 3 og maximum 5 medlemmer.
- Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Der betales for et kalenderår ad gangen.
- På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Årets regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Endvidere behandles indkomne forslag.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formand vælges i lige år. Kasserer vælges i ulige år. Desuden vælges 1 revisor for 2 år samt om muligt 1 revisorsuppleant for 1 år.

På generalforsamlingen afgøres alt ved stemmeflerhed. Alle fremmødte aktive medlemmer har stemmeret. Aktive medlemmer er personer, der har betalt kontingent i året op til generalforsamlingen eller personer, der har betalt kontingent inden generalforsamlingen starter.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af foreningens medlemmer henvender sig skriftligt til bestyrelsen.

Indvarsling til generalforsamling skal ske skriftligt via brev eller klubblad med mindst 14 dages varsel. Indkomne forslag til generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den indkaldte generalforsamling.

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal minimum indeholde:

- 1) Valg af Dirigent.
- 2) Formandens beretning.
- 3) Regnskab.
- 4) Fastsættelse af kontingent.
- 5) Indkomne forslag.
- 7) Valg.
- 8) Eventuelt

Telefonliste

På listen er kun telefon numre over medlemmer, som har accepteret at komme i bladet. Vil du gerne med på listen eller er telefon nummeret forkert bedes du henvende dig til:

Gert Andersen tlf. 97850606 eller Email: gan@bang-olufsen.dk

	Lystfiskershoppen	97 95 28 68	
Allan	Kofoed		22 23 43 03
Bert	Sabroe	97 42 61 60	
Bjarne	Johansen	62 20 77 20	40 83 21 50
Brian	Pedersen	97 40 47 53	
Carl	De Clerk	0032 92 81 02 92	
Dennis	Deleuran	96 31 81 34	
Etlar	Nygaard	97 86 17 68	21 67 54 22
Franck	Eg	97 44 18 81	23 67 35 72
Gert	Andersen	97 85 06 06	
Johnny	Nielsen	97 43 23 27	
Jørgen	Stybe	48 24 60 48	40 14 91 93
Kaj	Kongsgaard	97 44 82 02	
Kim	Halkjær	97 85 63 62	
Kim	Nielsen	97 84 06 13	
Knud	Tørnquist	97 40 35 42	
Michael	Kruse	96 10 00 41	22 38 03 18
Michael	Hansen	97 43 23 15	23 23 26 08
Niels	Jensen	75 89 05 58	40 54 70 91
Ole	Nielsen	97 87 90 28	20 86 90 28
Peder	Friis	97 47 33 52	
Richard	Poulsen	97 85 49 77	
Skovbjerg	Eg	97 53 72 77	26 22 72 77
Svend	Nielsen	97 84 06 40	40 73 24 54
Søren	Møllenberg		20 29 17 13
Søren	Kvisgård		23 60 17 90
Søren	Christrup		22 25 00 22
Søren	Skovbjerg		23 31 57 87
Søren Peder	Pedersen	97 85 59 69	
Tommy	Jensen	97 17 55 52	
Tommy	Rasmussen	97 44 21 01	
Torben	Krøger	97 42 28 18	

Aktivitetskalender, efterår 2000

- Torsdag 31/8 kl. 19 – 22 : Sæsonens første klubaften, herefter hver torsdag aften indtil maj 2001
Sted : Nyt klublokale !!
- Torsdag 7/9 kl. 19 – 22 : Fluekastekursus, teori og grej v. Bo Bundsbæk
Sted : Klublokale (klubaften)
Tag Dit fluegrej med - Bo har et udvalg af forfang, skydehoveder og skydeliner med, som kan købes og monteres.
- Lørdag 9/9 kl. 9 – 13 : Fluekastekursus, praksis v. Bo Bundsbæk
Sted : Aftales 7/9
- Torsdag 21/9 kl. 19 – 20 : Ekstraordinær generalforsamling
Sted : Klublokale (klubaften)
- Lørdag 23/9 : Intern Cup
Indvejning : Hos Tommy indtil kl. 21:00
Tilmelding hos Tommy
- Torsdag 5/10 kl. 16
- Søndag aften 8/10 : Klubtur til Lyø
Information og tilmelding hos Søren
- Onsdag 1/11 : Deadline for næste nummer af Kystfiskeren
Alle er velkomne til at sende materiale til klubbladet.
Materiale kan sendes til Michael Knudsen via E-mail eller normal post – se adresse forrest i bladet.
- Lørdag 9/12 : Julefrokost
Information og tilmelding hos Gert