

Langeland 2018



Der kan være mange gode grunde til at være medlem af en lystfiskerforening, et af de største argumenter for mig er de fantastiske ture der arrangeres nærmest på samlebånd hen over året. Til Langelandsturen dette forår er der 7 tilmeldte: Michael, Richard, Knudsen, Henning Bo, Jacob og undertegnede. Sidst vi var her var i 2008 det er således 10 år siden vi sidst havde en klubtur til Langeland og det er måske en fejl set i bakspejlet. Altså lige bortset fra en enkelt lille afstikker på Forårsturen til Fyn i 2016. Don't mention the war.

Richard og nok mest jeg, har lige en aftale med et godt tilbud hos en grejforhandler på vejen og lettet for tusindvis af kroner, drager vi videre mod Langeland.

Vi holder træf med Knudsen, der er startet fiskeriet ved Snøde udligger. Pladsen er lækker men hovedingrediensen i den perfekte fisketur udebliver og efter nogle timers fiskeri er opgavefordelingen den at Knudsen får hentet nøglen til skuret, og Vi så må tømme Daglig brugsen for det vi lige mangler, til syv mand de næste tre dage.

Hjemme i hytten står den på en velkomst øl hygge, madlavning og fiske rensning, for dem der irriterende dygtige at fange fisk. Det er Jacob og Michael der brillere med sølvskinnende ørred.



På magisk vis finder Bo og Jacob næsten altid fisk, desuden er der eminent dygtighed i måden der fiskes på og hjemmearbejdet er gjort. Fredag er næsten en kopi af torsdag blot er der blå himmel masser af fisk til Jacob & Bo + 10 til hver og ikke rigtigt noget til resten. Det må indrømmes at det føles en smule frustrerende at fiske på de samme kyster, fiske yderst varieret skifte agn og i det hele taget forsøge med hele paletten uden resultater. Igen må kokkene vente med at komme til gryderne for de fiskerensende.

Lørdag er himlen stadig høj, men vinden er skiftet fra sydvest til sydøst med en væsentlig styrke der blæser os om på vestkysten.

Richard og jeg ligger ud med at tjekke Ristinge klint og havn ud. Der er måske lige rigeligt med gang i den ved klinten og ved havnen tror vi ikke rigtigt på det.

Efter to dage på de åbne kyster uden så meget som et nap, er det tid til at gå andre veje. Vandet er stadig koldt, kun et par grader ude på de åbne kyster og vi sigter mod lavvandsområder med mørk bund. Her vil temperaturen hurtigt komme op, dermed forventes der lidt mere gang i fødekæden her. Lindelse nor er et godt bud på den type fiskeri. Der er desværre temmelig privat mange steder og vi bøvlende med at finde et

Langeland 2018

sted at parkere, vi fik dig lov af en flink dame, trods dette blev vi hilst af en lille note med "Parkering Forbudt" i forruden. Vi fisker omkring en af småøerne. Richard finder fiskene, her er børsteorme mågesjov og i det hele taget den action i vandet som vi søger. Richard smider en halv meters fisk vurderer han og efter en del prøven til fisker han videre efter et grejskift får jeg et hug og kastet senere er der fast fisk, den rusker tungt og går dybt, tight line, stangen er spændt hårdt og fisken borer hovedet ned i bunden og roterer med den store hale og bug finne fri, til sidst får den krogen fri og friheden tilbage. "UPS I almost did it again".

Altså det der med Langeland og ørred i grov kaliber hænger sammen, nej det var ikke trist at miste den, men en gave at regne dens opholdssted ud, møde den og krydse klinger på sportsfisker maner, i dag trak den det længste strå. Vi fisker ind i mørket, flere fisk følger også den store, men fangsten udebliver.

Tak for et godt arrangement og en god tur, Torben.



Dovns klint og Gulstav



Mums for havørred.



Langeland 2018

