

# Efterårs tur til Møn

Med beretninger om spøgelseshug, der efterlader fiskeren med en tom spole og et sydende hjul i baghovedet ankommer vi til møns forjættede kyster

Forventningerne har skruet sig op til uanede højder og syvogfyrreellev i fiskefeber er lavt sat. Efterårsturen til Møns forjættede kyster hvor bunden er leopard plettet i en grad, der kan give enhver med trang til at stræbe de sølvblanke på livet alt mellem gåsehud og åndenød.

Malurten i bægeret er at de store ørreder der vandrer kystnært er farvede og så er vi vejrmæssigt stadigt en måned bagud, så vi er meget spændte på om det her overhovedet virker.

De sidste aftaler faldt på plads. Søren og Paw henter mig torsdag aften kl. 17.00, alle hænger lidt i stroppen enten pga. skæve arbejdstider eller børn der får tænder, men vi er så tændte som det lader sig gøre på sådan en dejlig torsdag med en herlig fiske weekend foran os. Kursen er sat Struer - Stege asap.

Indkvarteringen går nemt og hurtigt. Team Holstebro har fundet både nøgle og hytten, hurtigt er vi videre til et vigtigt og traditionsrigt punkt på disse ture, vi får en øl måske to og lige en enkelt flaske Tulla moore Dew. Heromkring indtrådte referatforbud som først ophævedes af vækkeuret og Ejvind der pulsede omkring tidligt morgen og slettede alle spor af nattens ugerninger.

Fredag: Efter at ha kigget forskellige pladser ud ender vi ved Polmerende op ad fredagen hvor vi fanger en del fine stegetorsk der især hen under aften fanges af næsten alle. Søren ser en fin ørred, næsten alle har torsk på land der fiskes igennem til mørket og der bringes en mængde torsk hjem, de lokale brokker over torskene, men de er åbenbart gode nok at sælge, andre ville gerne ha et lignende kystfiskeri efter torsk i Limfjorden!

Team Struer har køkkentjansen og det blev en chili con carne inspireret ret... der godt kan skylles ned med mælk og så er det tidligt i seng for i morgen skal vi tidligt op.





Lørdag bliver ørredernes formiddag og senere må det konstateres "Juniorafdelingens dag" vi kigger lige klinten ud, der er godt nok højt ned og vandet ser grumset ud, så vi gemmer pladsen til en senere lejlighed, i stedet tager vi til Liselund hvor vi finder ned til vandet gennem den velplejede park også her er vandet grumset, en enkelt påstår at her kan der ikke fiskes pga. det grumsede vand, men det ignorerer han åbenbart ham juniorafdelingen. Junior alias Paw ender diskussionen ved at lande en ørred på den gode side af målet, fiskene ved altså ikke at de ikke vil bide i plumret vand!

Foto fra oven: Fiskeriet ved sin start ved Liselund. Dramatisk lys over klinten. Niels i hård fight med en TORSK! Her hænger smukke ørreder åbenbart på træerne.

Paw med et tungt argument !

Et kvarter senere har Michael selv flex på klingen et par gange i træk og en fin ørred samt en torsk må sande at det ikke er mad alt hvad der svømmer omkring. Ex. formand Søren har flex på klingen ude til venstre i samme retning som Michael.



Møns Klint set fra Liselund, en Kystplads med svimlende skønhed.

Niels og undertegnede tager på udflugt til højre langs kysten mod Møns klint om ikke andet så er udsigten god stranden der er dækket af sort flint og klintens hvide der står som kontrast, solen titter frem naturen nydes og tankerne flyver, en ørred bryder monotomien ved at banke på blinket i nedslaget. Hug, rusk, modstand og så bare slap line, der spindes hurtigt ind for at få kontakt, da det endelig er kontakt igen føles det bare lidt tungt så jeg tror i bedste fald at det er en torsk da ørredens former åbenbares, en sølvblank målsfisk ca. genudsættes med et hils din storebror. Niels der var henne på revet tættere på klinten hilste på "storebror" der var i gydedragt og vejede ca. 5 pund "en genudsætter" der har en gerning at forette.

Middag vi er i hytten et par timer spiser og slapper af. Niels og Paw tester kysten lige ved, men resultatet udebliver så om eftermiddagen er det igen Polmerende der holder for.



Søren og Niels fanger hver en Torsk til Onkel, vi holder på gennem skumringen til mørket er totalt det er lidt af en udfordring at bevæge sig på rullestenene i mørket, men det går ved at føle sig frem med en næsten fuld måne over skyerne gør at man kan skimte hvad der er omkring og det kan sagtens lade sig gøre, husk lige at pakke en pandelampe med på turen til Langeland om en måned. Det er fandnedme en Ørred råber Paw et sted til venstre og der bliver postyr han kommer farende med Turens flotteste fisk også den største han er tydeligvis ophidset af fighten yes godt til ham og tillykke "det er fisk som den vi alle drømmer om" kønnere bliver de ikke, kun størrer! Medens Team Holstebro har køkkentjans levere Team Struer et par gedigne stegetorsk til "onkel" der bor uden for Stege.



Ørreder bliver ikke smukkere kun større. Paw synes at sige: If you can't join them beat them !

Søndag vi napper morgen fiskeriet ved Polmerende, eneste fisker på pladsen er en "lokal" der åbenbart har overnattet på pladsen. Han har fisket siden kl. 5 men han har ikke mærket noget en times tid senere får han dog en ørred ud af anstrengelserne. Vi andre må konstatere at det er en nultur og den endelige sejr tilfalder Juniorafdelingen, det entusiastiske er også ved at slippe os, vi skal tilbage til hytten pakke og så lige de 5 timer i bilen hjem til dem der venter..

Tak til Ejvind, Niels, Michael, Paw og Søren For en Fiskeoplevelse i særklasse.

Torben Nielsen