

# Klubtur til Samsø oktober 2013 referat v/ Torben K Nielsen

Endeligt blev det den 3. oktober, klokken er 5 og vækkeuret ringer, forude ligger en dejlig forlænget weekend med 6-7 gode venner.

Det er vores 3. efterårstur til Samsø i streg, bagkataloget siger gode fangster toppet med Michaels fine 3,6 kgs fra sidste år. Søren henter mig kl 6, videre til Richard og ud til Michael hvor der byttes bil og den der har taget net med lige får en svada, den slags bruger vi ikke mener Michael. Nettet kommer dog med. Humøret og forventninger er altså allerede i top. Jacob og Bo skal støde til hen på aftenen.



Vi er så vant til færgeturen at vi bemærker at de 'faste' pladser er taget. Vi får tjekket at hverken Poul Krebs eller andre fossiler er at finde på færgen. Vel landet på Samsø er det nøgle, hus, indkvartering, indkøb, frokost og så ud at fiske.

En kraftig søndenvind får os til at søge læ på nordenden af øen, nærmere betegnet Ballebjerg.



Udsigtstårnet på Ballebjerg 68 moh.

Ballebjerg er Samsøs højeste punkt og efter en smuk nedgang er vi på kysten. Efter en ½ times fiskeri pifter og råber Michael, han har en stor fisk på og tipper den til mellem 2½ og 3 kg, jeg iler til undsætning, men inde over blæretangen sætter trekrogen sig fast

og ørreden smutter. Jeg er sgu ikke rigtigt sikker på jeg har den på mere brummer Michael, da jeg ankommer og rigtigt nok wobbleren en Gladsax 27 gr. i oliven sølv sidder fint plantet i blæretangen, altså ender en herlig fight med et bundhug. Kort efter har jeg en fisk på land, sidst på eftermiddag er den igen gal ved Michael, en god ørred bukker stangen, vægten siger 1,5 kg blank skønhed som hjemtages, denne gange får Søren undtagelsesvis lov til at nette fisken, da vi gør status ved aftensmaden er der landet 5 ørreder og en 12-14 små sej.



**Fredag** morgen fejrer vi Bos fødselsdag med flag og morgen hygge.



Bo og Jacob vil sydpå til en omgang modvinds fiskeri. Vi andre fire sætter

kursen nordpå, men ender efter forslag fra Michael ved



*Michael i Strid sidevind ved Vester Lykke.*

Vesterlykke, her er der kraftig sidevind og gang i vandet. Michael har fisk i første kast men mister den, lidt senere har han igen hug, noget senere fanger eders undertegnede en lille hanfisk på 42-44 cm den har dog hugget så resolut på krogen at både kæbe og øje er skadet så da det konstateres at fisken er over målet er aflivning og hjemtagning, det mest humane. Vi fisker videre men ser og mærker vi intet.

Tilbage i huset forberedes en solid frokost, Bo og Jacob er endt på nordkysten, men har ikke beretning om ørred. Frokosten meldes klar, hvor vi igen fejrer Bo, denne gang med kagemand og kaffe, selvom det var en junior der fejres havde vi undladt de røde sodavand. Bo bliver 42.

**Eftermiddagens** fisketræk tages på Issehoved, pladsen mangler en halv til en meter vand så der fiskes på den mørke bund fra anden revle, et par af os ser fladfisk sætte fra, muligvis pighvarre da vi vader ud. Eders udsendte fisker på en mørk plet mellem revlerne. Der er hug, men fisken mistes efter få sekunders kontakt.

Efterfølgende er der et par målsfisk der følger wobbleren til dørs, spinstop ørreden cirkler lidt omkring wobbleren der ligger på bunden, små nyk får ørreden til at vende tilbage, men hugge vil den ikke. Michael



*Søren på 2. revle ved Issehoved.*



*Richard på 2. revle.*

har en følger på 2. revle og det er vist det der kan siges om den fiskedag.

Bo og Jacobs oplevelser er lige så kedelige, på vejen hjem ringer Jacob, jeg troede jo at de var løbet i fisk, men da det var de langtidsstegte svinekamme og stege-termometeret der bliver spurgt til, ringer de jo ikke fordi de er rendt i fisk. Aftensmaden, Rødvinen og rommen lander hårdt og trætheden rammer.



*Vesterlykke med Ilse made, en brønd fra bronzealderen og hellig kilde.*

**Lørdag** Bos fødselsdag har taget på os så lørdag morgen er utroligt stille og roligt, faktisk er vi godt hen ad formiddagen inden vi er på kysten. Bo og Jacob finder fiskene ved Vestborg fyr, hvor der er ørreder og en del små sej der må på land, medens vi andre fire bruger formiddagen uden kontakter ved Vesterlykke. Ved frokosten udveksles oplevelser og vi beslutter at fortsætte ved Lushage. Bo og Jacob smutter dog hurtigt videre tilbage til Vestborg fyr, vi der bliver ved Lushage oplever nærkontakt med sej og små ørreder. Bo og

Jacob har lidt mere held i den henne ved fyret, men der er ikke hjemtaget fisk.



*Vestborg Fyr set fra Lushage.*

Søndag er alle mand tidligt oppe, huset gøres rent og klart til aflevering. Vi fire tager færgen tidligt hjem medens Bo og Jacob har prioriteret fiskeri om søndagen inden hjemrejsen. Jacob referer at der er landet godt med ørred søndag, men den der store blanke ørred udeblev så alle er genudsat.

Tak til Bo, Jacob, Michael, Richard og Søren for en herlig tur Torben.



Der er ild i Tunø.



Det store tæppefald.